

Tijdens het weekend van 2 tot 4 maart vond het eerste officiële ViZkes-skiweekend plaats in Engelberg-Titlis. Na een zonnig en plezant weekend, kunnen we nu al garanderen dat dit niet de laatste zal zijn!



De eerste sportievelingen verzamelden op zaterdagochtend om 9 uur aan de lift om de pistes te gaan verkennen. De vrolijke 5 (foto vlnr: Michaël, Inn, Bernard, Michelle, Axel) werden in de namiddag nog vergezeld door Tom, Magali en de Nederlandse Joep. De sneeuw lag perfect, het weer was goed en de drukte bleef uit...een ideale 1<sup>e</sup> dag dus!



Met voldoende kilometers in de benen, werd er afgezakt naar de apres-ski Chalet aan de voet van de Titlis Xpress. Daar werd de groep verder verwoegd door Steven en de Zwitser Neil's. (foto vlnr: Axel, Michelle, Tom, Michaël, Magali, Inn, Bernard).

Ondertussen waren ook Petra en Ives in Engelberg toegekomen. Zij verkozen ervoor om de apres-ski links te laten liggen en plaats te gaan houden in een lokaal restaurantje.

Na het vloeien van het goudgele gerstennat - en de glühwein - op de apres-ski (en enkele reminders van Petra), vergezelden de apreskiërs hen in Ristorante Al Monastero. Na ons buikje rond gegeten te hebben in dit zeer lekkere Italiaans restaurantje, werd nog een stapje in Engelberg-city gezet! De beentjes werden verder losgegooid en het gersten- (en ander) nat vloeide verder door de Vlaamse kelen. Het gelach, de gezangen en de danspasjes toonden aan dat het een meer dan geslaagde avond was!



Met kleine oogjes trotseerden de die-hards op zondagochtend het zonovergoten Titlis-gebergte. Een ZONDag zoals de naam het zegt: de wolkjes waren op één hand te tellen. Axel, Bernard, Inn, Michaël (en even later ook Ives) waagden zich op de pistes, terwijl Petra, vergezeld werd door Jana en diens Amerikaanse vriendin, hun wandelschoenen hadden aangetrokken.

Zoals het als bourgondische Vlamingen hoort, werd deze zonovergoten dag echter ook (groten?)deels op het terras aan de Trübsee doorgebracht.

Wij hoorden niemand klagen... (foto vlnr: Jana, Petra, Ives, Bernard, Axel, Inn, Michaël).

Na een laatste drink in de apres-ski Chalet, was het tijd om gedag te zeggen en vermoeid-maar-o-zo-voldaan, terug richting Zurich te trekken.

*Wij willen allen die aanwezig waren nogmaals bedanken voor het meer dan geslaagde weekend! Special thanks aan Axel voor de organisatie van het weekend en aan Petra voor het regelen van het heerlijk restaurantje op zaterdagavond!*